

# ΣΤΑ ΕΛ.ΠΕ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑΤΕΣ



Στις 8 Μαΐου, 6 εργάτες των ΕΛ.ΠΕ μεταφέρονται με βαριά εγκαύματα στο νοσοκομείο μετά από έκρηξη στα διυλιστήρια του Ασπροπύργου. 20 μέρες μετά 4 από τους εργάτες είναι νεκροί. Οι εργοδοτικές δολοφονίες βέβαια δεν είναι ένα θέμα που ως τέτοιο προσφέρεται για αξιοποίηση από την κοινωνία τους θεάματος. Γι' αυτό και το κράτος, τα ΜΜΕ, τα αφεντικά και οι εργατοπατέρες αναλώθηκαν σε δηλώσεις συμπαράστασης στις οικογένειες των εργατών, σε ρεπορτάζ που έριχναν την ευθύνη στους εργαζόμενους και στην καλύτερη περίπτωση σε κομματικές συγκεντρώσεις που αποπροσανατολίζουν το ταξικό μας μίσος.

Εμείς γνωρίζουμε πως στην καπιταλιστική κοινωνία που έχει σαν αυτοσκοπό τα κέρδη των αφεντικών, τα ανύπαρκτα μέτρα προστασίας στην δουλειά και ο υποβιβασμός της ποιότητας της ζωής μας θα είναι ο κανόνας. Για τα αφεντικά, οι εργάτες (τους) είναι απλά αναλώσιμα μέσα για την συσσώρευση του κεφαλαίου. Ο νόμος της μισθωτής σκλαβιάς έχει ως εξής: κατά την διάρκεια της εργασίας ανήκουμε στο αφεντικό μας.

Τόσο το κορμί μας, όσο και οι σκέψεις μας, ολόκληρή μας η ύπαρξη. Όσο πιο ανεμπόδιστα εφαρμόζεται αυτός ο νόμος, τόσο πιο άγρια, εξαντλητική και εξοντωτική έως και θανάσιμη θα είναι η εκμετάλλευση. Το απρόσμενο σε ένα τέτοιο σύστημα, λοιπόν, είναι να μην γίνονται εργατικά "ατυχήματα". Ειδικά για τέτοιου τύπου δουλειές και τέτοιου τύπου εργοστάσια που αποτελούν από την ίδια τους την ύπαρξη μια βραδυφλεγή βόμβα. Αν δεν το ήξεραν τα αφεντικά αυτό, τα διυλιστήρια δεν θα υπήρχαν στον Ασπρόπυργο, στην Ελευσίνα και τα Μέγαρα αλλά στην Εκάλη και στην Κηφισιά, εκεί όπου μένουν ασφαλείς και ήσυχοι ο Λάτσης και τα υπόλοιπα καθίκια, σαν και του λόγου του.

**ΜΟΤΟΠΟΡΕΙΑ-ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ**  
ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΕΛΠΕ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 13/6, 13.00  
\*προσυγκέντρωση από το Παλατάκι Χαϊδαρίου στις 12.30

